



Op bezoek in de



Dank zij Jos Hermans van de Gollem op de suikerrui te Antwerpen konden we beschikken over een aantal vrijkaarten om de brouwerij "De Koninck" te gaan bezoeken.

Meer bepaald konden we via onze secretaris meegaan met een andere vereniging (socio cultureel) op zondag 2 oktober aangezien zij nog een aantal kaarten over hadden.

Helaas was er weinig enthousiasme en vonden we maar 10 personen bij beide verenigingen die op die zondag mee op bezoek wilden naar de enige echte stadsbrouwerij van Antwerpen. En het werd nog erger, hoe dichterbij de datum kwam hoe meer afzeggingen we kregen, Spijtig maar we waren maar met 4 om onze vereniging die naar Berchem trokken.

Zoals steeds als er iets georganiseerd wordt bij de Cel Vermakelijkheden hadden de afwezigen méér dan ongelijk, want het bezoek is vast en zeker de moeite waard, ikzelf was al in verschillende brouwerijen te gast maar dit is als museum echt heel fris en modern opgevat met de nodige aandacht voor de geschiedenis van Antwerpen en de brouwerij zelf, overgoten met héél veel humor. Op het einde van het bezoek mag je enkele brouwsels degusteren zoals het gewone bier De Koninck, een Triple d'Anvers en een ander proefbrouwsel Test 04. We hebben het daar gezellig gemaakt met een kaasje en een sausjeske.

Achteraf reden we met de tram naar Antwerpen centrum om nog langs onze gulle schenker van de kaarten langs te gaan, en zo brachten we de late middag en avond door in de Gollem om te genieten van Beer & Burgers.

Echt spijtig dat we met zo weinig waren, Er werd de andere leden nog de gelegenheid gegeven van gebruik te maken van de vrijkaarten die nog enkele weken geldig waren.

Jan