

W.T.C. Den 2^{de} Ronde



Verslag uitstap naar Brielle op 2 & 3 september 2017

Na de vorige uitstappen die richting Ardennen en naar zee waren, zochten we nu een heel andere bestemming, de uitstap zou zeker richting Nederland gaan, er werden plannen gesmeed door onze feestbestuurder in overleg met ons lid Eddy die al wat ervaring had met het fietsen op Nederlandse wegen, meer bepaald in Zeeland.

Zo werd er beslist van onze rit te combineren met een overnachting, de zoektocht van Stenne kon beginnen van ergens in Nederland op een haalbare afstand een hotel te vinden waar we met een man of 20 zouden kunnen overnachten.

De bestemming bleek dus Brielle te worden, Brielle is gelegen aan het Brielse Meer, een afgedamd gedeelte van de Maas dat zich tot belangrijk recreatiegebied ontwikkeld heeft. Het ligt ten oosten van de oude vaargeul Brielse Gat en ten westen van de haven van Rotterdam.



Blijkbaar had onze Eddy de rit zelf helemaal verkend, in 2 keer, een eerste keer van bij ons tot halweg, om dan om te keren en terug huiswaarts te rijden. Een 2^{de} keer reed hij met de wagen naar de plaats waar hij de eerste keer was teruggekeerd en reed vervolgens met de fiets richting Brielle en terug. Awel dat is pas een inspanning doen voor zijn medeleden, waar we alleszins Eddy willen voor bedanken.

De rit zelf vertrok met enige vertraging omdat enkele jongeren de avond daarvoor nog stevig uit geweest waren en dus niet op tijd op de afgesproken plaats aanwezig waren. Daarom vertrokken we met 16 fietsers met een kwartiertje vertraging nadat alle bagage in de

vrachtwagen werd geladen, deze werd bemand door de Lu die ons zou trachten een keer of 2 op te wachten om ons van wat eten en drinken te kunnen voorzien.

De weg ging via Wijnegem naar Kalmthout, verder over Huybergen en Bergen op zoom om vervolgens Zeeland te doorkruisen richting Stellendam om via de N57 de laatste grote brug over te steken naar Brielle.

De afspraken met de vrachtwagen verliepen niet echt fantastisch, zodat er wat over en weer gebeld werd tussen de Lu en het peloton en er wat moest gezocht worden, het werd wel een beetje vergemakkelijkt omdat de vrachtwagen opviel met in het groot Jobart erop en dus van ver zichtbaar was. Bij de stops waren er bananen, sportdrink, water, cake en suikerwafels en werd er ook op de boterhammen met salami van Bart en Jimmy aangevallen.

De 2 jongens die de vorige nacht nog stevig uit geweest waren, bleven heel stilletjes in het peloton meerijden, ééntje hebben we zelfs niet gehoord en ook niet aan de kop gezien, de andere kreeg last van zijn maag na 82 km (ook de moeite niet meer)

Afijn na 4 uur en een half kwamen we in het centrum van Brielle

aan, waar ons hotel gelegen was, tegelijkertijd arriveerde Kurt met zijn wagen, hij kon jammer genoeg wegens andere onverwachte verplichtingen niet met ons mee fietsen, maar voor geen geld van de wereld dit weekendje wou missen. De bagage werd uit de vrachtwagen gehaald en de fietsen werden netjes ingeladen alvorens we onze intrek namen in het hotel Atlas. De meesten gingen zich eerst douchen om vervolgens in de pintjes te vliegen, anderen deden het andersom.



Onze feestbestuurder had geopteerd om in het hotel een driegangen menu te nuttigen voor een héél democratische prijs, en dat was niet mis.... Keuze uit tomaten- of kippensoep vervolgens steak of Heekfilet met frietjes en als nagerecht Tiramisu. Best goed voor zijn prijs.

Daarna werd er afgezakt naar een Bar in de buurt (Honky Tonk) alwaar de rit besproken werd in de aanwezigheid van vele pintjes, en er werd ook een gevaarlijk spelletje gespeeld

met bierkaartjes blazen en daar kan je serieus dronken van worden.

Uiteindelijk weten de meeste niet meer om welk uur een groot aantal leden zijn gaan slapen, al gingen enkele jongeren achteraf nog stevig door met een hoop wilde verhalen tot gevolg bij het ontbijt.

Ongelooflijk maar waar, iedereen was op zondagmorgen op post om te ontbijten, de meesten namen een stevig ontbijt want het ontbijt in het Atlas hotel was zeer omvangrijk, al moesten er een aantal in de bar gaan zitten wegens te weinig plaats in de ontbijtruimte.

Na het afrekenen en uitchecken werd de bagage in de ondertussen aangekomen bus geladen en werd er omstreeks 11 vertrokken richting Wommelgem, alwaar we een 2 uurtjes later aan kwamen aan de kandonk. Het was vrij rustig in de bus, sommigen moe, anderen met een kater, maar het was alleszins Goed geweest, een formule die voor herhaling vatbaar is.