

W.T.C. Den 2^{de} Ronde

Verslag fietsweekend naar Hamont



Na een jaar zonder fietsweekend in 2020, wat door Covid 19 afgelast werd, konden wij weer vrij terug gaan fietsen en overnachten in een hotel, weliswaar steeds met een mondkapje in aanslag.

Ook dit jaar kozen wij voor de formule van op zaterdag een lange rit te maken met een omweg naar onze bestemming. Hamont in Limburg was onze bestemming.

Op zaterdag 28 augustus stonden wij om 9 uur op de kerkplaats met 11 fietsers en een volgwagen. Zoals ook de voorgaande edities mochten we alweer beschikken over de bestelwagen van Yves Michiels, als chauffeur konden we ook weer rekenen op de diensten van Lu Steurs (never chance a winning team)

144 km bedroeg de afstand van de zaterdagrit naar Hamont – Achel, zo reden we via het Albertkanaal tot in Oevel om dan in de buurt van Westerlo onze eerste stop te hebben.

Uiteraard stond Lu op de afgesproken plaats met de nodige bevoorrading die onze secretaris had voorzien, zo was er cola, water en oplospoeder voor er een sportdrankje van te maken alsook peperkoek, suikerwafels, bananen, rozijnen en zelfs voor de fietsers met grote honger waren er een 30 tal koffiekoeken.

Een tweede stop was voorzien op de citadel van Diest, alwaar we toch maar kozen om langs de geasfalteerde kant naar boven te rijden in plaats van langs de kasseien.

Op sommige plaatsen kwamen we wel natte wegen tegen, al bleven wij zelf op enkele minuten na gelukkig genoeg gespaard van regen. Echt warm en zonnig was het niet, maar toch min of meer ideaal fietsweer.

3^{de} stop was in de buurt van Heusden zolder en nog wat verder was er nog een 4^{de} stop voorzien, meer bepaald in Opitter. In feite iets te veel aan stops en hielden we voor een volgende keer maar 3 keer halt.

Omstreeks 3 uur in de namiddag kwamen wij op onze bestemming aan zonder enig oponthoud, je kan stellen een vlekkeloze rit zonder enige valpartij, lekke band of een andere oorzaak, we reden zelfs geen enkele keer verkeerd. Wat dan ook weer te danken is aan de bijzonder gedetailleerde rit die wij op onze GPS konden plaatsen door een perfecte voorbereiding van onze rittenplanner Stijn.

Iets te vroeg dus om in te checken in ons hotel,

Hotel Hooghuys in Hamont gaat pas open omstreeks 16 uur, maar geen nood want vlak over ons hotel was een concertzaal De Posthoorn met daaraan een herberg met groot terras, dus menige pinten al dan niet plaatselijke trappisten verdwenen als sneeuw voor de zon.

Daarna werd er ingecheckt in het hotel en werden de fietsen gestald in een speciaal voorziene garagebox aan de overkant van de straat. Na een méér dan verdiende verkwikkende en verfrissende douche konden wij gaan aperitieven en omstreeks 19 uur schoven wij aan tafel voor een meer dan voortreffelijk 3 gangen gastronomisch diner.

Op het menu stond als voorgerecht een slaatje met kaaskroket en 3 soorten kaas, als hoofdgerecht was er varkenshaasje met groenten en kroketten en het lekker dessert was een variatie aan verschillende chocomousses met vruchten en slagroom.



Het was overheerlijk en waarachtig helemaal niet duur, zeker voor de deelnemers die slechts 60 euro betaalden voor overnachting met ontbijt en dit lekker avondmaal waarbij de drank volledig op kosten was van de club, alsook de koffie metachteraf

Na dit geweldige avondmaal werd er nog door de meesten een stapje in de Limburgse wereld gezet en belanden wij in Café Bar den Teut waar wij tot sluitingsuur (door corona om 1 uur) onze pintjes dronken en er zelfs gedanst werd met enkele Limburgse dames.

Omdat het dus moest, zakten we terug af naar het hotel en werd de slaap snel gevonden.

Zondagmorgen om 08:30 uur werden wij aan de ontbijttafel verwacht, voor de één al wat makkelijker als voor de andere, maar niet echt iemand die niet uit zijn bed kon worden de broodjes met beleg en de eitjes met spek gedegusteerd, als achterafje nog een lekkere yochurt met fruit.

Na het afrekenen door de secretaris werden de fietsen van stal gehaald en reden wij omstreeks 09:45 uur Hamont uit richting Wommelgem met nog even een ommetje langs "fietsen door de bomen" in de buurt van Bokrijk.

De rit door Jan uitgestippeld zou ongeveer 100km bedragen met 2 voorziene stops, al misten wij de tweede omdat wij sneller reden dan verwacht (30,4km / per uur gemiddeld) , mogelijk was dit om de voorspelde regen voor te blijven, wat ook lukte.

Alweer een rit zonder problemen, wat maakte dat wij met zijn allen samen heel het weekend goed waren voor 2700 km fietsen en geen enkele lekke band moesten vervangen.

Omstreeks 13:30 kwamen we aan, aan ons lokaal de Klauwaert alwaar er nog een rondje gegeven werd op kosten van de club en gaf de bijna jarige Jorren ook nog een rondje.

Het was weer goed, een beetje vermoeiend maar vooral plezant, hopelijk doen we dit ooit nog eens over, en alweer komen we tot dezelfde jaarlijkse conclusie, dit overtreffen zal moeilijk worden.

Waar we allemaal fietsten kan je hieronder terugvinden

Het parcours van de [Heenrit](#)

Het parcours van de [Terugrit](#)

De genomen foto's van dit geslaagde weekend zijn te bekijken op onze [website](#)

Met oprechte dank aan :

Yves Michiels voor de ter beschikking stellen van zijn bestelwagen

Lu Steurs voor de perfecte bevoorrading

Stijn Domen voor de uitstippeling van de heenrit

Iemand die gewoon alles regelde zoals aankopen, boeking en betalingen + terugrit

En vooral alle deelnemers voor de gezelligheid en samenhang.